

---

**Sengeløse**

**Gymnastik-  
og Idrætsforening**



*70 års jubilæumsfest*

Lørdag den 9. november 1974



*Fr. V. Jespersen,*

foreningens første formand

Når et åremål er tilbagelagt, og man samles til en jubilæumsfest for at markere dette, lader man sædvanligvis blikket glide tilbage på det tidsrum, der er forløbet, dette skal kun være et tilbageblik på de ti år, der er forløbet, siden man var samlet til 60 års festlighed.

Lad mig straks konstatere, at arbejdet i Sengeløse Gymnastik- og Idrætsforening i de forløbne ti år er sket på en fuldt tilfredsstillende måde, der er af de skiftende formænd og bestyrelser udført et stort og værdifuldt arbejde for at lede foreningen på en god og fornuftig måde. Der er vel i det forløbne tidsrum sket en strukturændring, idet hovedvægten tidligere lå på gymnastikken, men nu ligesom er flyttet til de grene, der omfatter boldspillet, ja, man dyrker også damefodbold.

Organisationsmæssigt har man valgt den fornuftige løsning, at lade hver idrætsgren lede af en selvstændig underafdeling, som skaber sikkerhed for at alles interesser bliver tilgodeset, således at foreningens formål fuldt ud kan indfries.

Fra kommunal side har man søgt at skabe mulighed for dette, ved blandt andet i 1966 at erhverve ejendommen Helgeshave til dette formål, og har i de forløbne år søgt at udbygge det, nu til sidst med idrætshal og svømmeanlæg.

Foreningens aktivitet har også i de forløbne år været vendt udad, idet man har været i kontakt både med klubber i Norden og i Tyskland for gensidige besøg til glæde for foreningens medlemmer.

Det ønske, der på en jubilæumsdag skal gives, må være, at ungdommen i Sengeløse i årene fremover må samles om de aktiviteter, som foreningen tilbyder, at denne stadig vil have evnen til at forny sig, og der stadig vil findes mennesker, som vil gøre det store arbejde, det er at lede en forening, så denne er et aktiv for dansk ungdom.

*En forhenværende.*



## Foreningens æresmedlemmer:



*Jens Jensen*



*Axel Nielsen*



*Chr. Pedersen*



*Otto Pedersen*



*Ole Rasmussen*

I anledningen af S.G.I.F.s 70 års jubilæum er jeg blevet opfordret til at skrive om foreningen med en aktivs øjne.

S.G.I.F. har i de senere år fået virkelige gode muligheder for at blive en god klub. Det nye idrætsanlæg i Sengeløse betyder meget for foreningen. Før hen havde man kun en fodboldbane, en håndboldbane og en gymnastiksal. Nu er der flere baner, og en meget flot hal.

Der er også fritidshus og cafeteria. Det anlæg, der er nu, gør det muligt også at være sammen med ens klubkammerater efter man har dyrket sin idræt.

Vi har som prikken over i'et også fået svømmeanlæg. S.G.I.F. har ikke en svømmeafdeling, men det vil jo nok være et naturligt led i den kommende udvikling, at der bliver oprettet en sådan afdeling. Det bliver aktuelt, når svømmebassinerne bliver overdækket, hvad der er tale om. S.G.I.F. har i mange år kørt med frivillig arbejdskraft, men i dag er der ikke ret mange, der gør et arbejde uden at få penge for det. At være leder i en klub er et arbejde, der skal betales for i dag.

Det viser sig, at det mange gange er svært at få folk ind i bestyrelserne. De er nok interesserede, men det koster tid, og det har man ikke. Dette mener jeg er et stort problem for foreninger i dag. De har ingen penge at arbejde med, og der skal bruges mange penge for at køre en forening. Kontingenterne må heller ikke blive for store, da alle skal kunne være med.

I S.G.I.F. er der stadigvæk mange, der gør et stort stykke arbejde for, at især børn og unge kan dyrke deres idræt.

Jeg opfatter S.G.I.F. som en forening, der giver mig mulighed for at dyrke mine interesser, samtidig med at man kommer ind i et stort fællesskab. Til lykke med jubilæet.

*En aktiv.*

Mel.: Skamlingsbanken...

Gymnastik og idræt, ord der hører sammen,  
og det danner navnet på vor jubilar,  
en forening, som i alvor og i gammen,  
kun til gavn og glæde altid været har,  
den er værd at feste for, halvfjers, den fylder,  
derfor samles vi i hallen her i dag,  
og på Sengeløse vis, vi nu den hylder,  
vi en vise synge vil i ro og mag.

Formandsskifted, har vel ofte voldet kvaler,  
denne tjans af mange prøved er og det  
er jo med sin hele fritid man betaler,  
een alligevel dog altid trådte te'.

Gymnastik, var kun ved vintertid, nix mere  
her i starten, men det billed ændred sig,  
skulle nyt igang, det uro kunne sprede,  
og få plads til alt, var ikke lutter leg.

Dog, man kunne altid tale sig til rette,  
og hver sportsgren selv sit eget styre fik,  
under samme fane, det er netop dette,  
der er grunden til, et stort format, og vist  
var der kneben plads til alt, og kasseangel,  
men det første er jo overstået nu,  
og et »Loppemarked« med en masse handel  
hjælper svært og her vi komme må i hu.

Al den hjælp og støtte vi hos alle møder,  
Olgas gæstfrihed den uvurderlig er,  
hele gården her, den næsten står på gløder,  
og »Sie Olgas« bar i stalden findes her,  
store fester kun en sjælden gang, man holde  
med de gode, gamle baller, er det nat,  
hvad musikken koster gi'r os fødder kolde,  
pinsebal og juletræ, det går dog glat.

Idrætsmærked, må vi heller ikke glemme,  
det som kondi er en sund og dejlig kur,  
Tysklandsturen, den endnu kan sindet stemme,  
Halm og Funkstadt, det var alletiders tur,  
om det nærmest gjaldt for hånd- og fodboldholdet,  
var der genvisit med megen faldera,  
der ku' alle nemlig være med i soldet  
og lidt tømmermænd, det en og anden ga'.

Nu er otte hold igang med gymnastikken,  
der er noget for enhver, kom bare hid,  
ganske vist så er den gammelkendt replikken,  
den, at mange altså ikke kan få tid,  
men vi håber på, at se jer allesammen,  
prøv at ta' et tag i nakken på dig selv,  
her er sundhed, liv og glæde, her er gammen  
og dig selv, du gavner mest alligevel.

»Håndbold« været har i Gøteborg til stævne,  
noget nyt vel altid bringes hjem med det,  
vores springpi'r, er da også værd at nævne,  
og så alle tidens gode ledere,  
noget er vel blevet glemt, men det for være,  
det kan ske, når ikke man er midt i det,  
men jeg ønsker, at den gammelkendte, kære  
jubilar må trives i den ånd I ve'.



Mel.: Nordsøbølger . . .

Vi er mange, der en ramme danner her,  
om en jubilar, vi kender en og hver,  
:/: gymnastikforening, hed den mange år,  
idræt, helt naturligt nu i titlen står. :/:

Gamle dage, taler man så ofte om,  
var det nu så skønt, når man på kroen kom,  
:/: der var hundekoldt at dyrke gymnastik,  
men alligevel, så let det hele gik. :/:

Der var ej TV og meget andet pjat,  
folk, de mødte op, til både dit og dat,  
:/: gymnastikopvisning og en dilettant,  
hver en sjæl i sognet op til kroen fandt. :/:

Dengang var foreningslivet kun en leg,  
men som tiden gik, kom meget nyt i vej,  
:/: fodbold blev det store - håndbold og desmer',  
og en masse udvalg, man med tiden ser. :/:

Små og store, alle kunne være med,  
også pigerne, ja, hvorfor ikke, det  
:/: ingen bli'r forbavsed over noget mer',  
det er helt i orden, bare nyt der sker. :/:

Jeg endnu kan mindes »Koneholdets« start,  
ih du milde, man sku' ikke være sart,  
:/: det var simpelthen en sensation, det var  
mon man ikke nok lidt snerped været har. :/:

Der var glade dage, da en sal vi fik,  
og i mange år, det op til skolen gik,  
:/: skønne idrætsbaner, ku' vi ønske mer',  
jo, det gik jo sådan, vi blev fler' og fler'. :/:

Alting blev for småt og tænk, vi fik en hal  
og et idrætscenter slukked' megen kval,  
:/: at de kommunale klared', det var flot,  
før vi kom til Tåstrup, var nu meget godt. :/:

Man kan more sig, og man kan blive sur  
på en fodbolddommer, når han ikke du'r,  
:/: men en kande vand, den kur er lidt for slem,  
husk, at sådan »en« er fredet ligefrem. :/:

Stå for styret, det er ikke nemt, det er  
mange brave mænd, har gjort det med maner,  
:/: nu er det Jens Peter, der ved roret står,  
ikke mange roser, for sit slid han får. :/:

Vi vil ønske, vor forening leve må,  
og som værn om sundt og godt bestandigt stå,  
:/: den er frisk og vågen, om den bli'r halvfjers,  
skal vi la' et hurra for den gå til vejrs. :/:

